



Χωρίς να "προκληθεί", πριν μήνες, ο πρωθυπουργός είχε "υποσχεθεί" έρευνα για την οικονομία, αρχής γενομένης από το 1996. Στη συνέχεια την "μετέφερε" μετά το 2004.

Σήμερα...ούτε φωνή, ούτε ακρόαση..

Την ίδια εποχή, ο έτερος καππαδόκης (Σαμαράς), διαλαλούσε σε όλους τους τόνους πως η μοναδική εξεταστική επιτροπή την οποία θα συστήσει θα αφορά την οικονομία, την πορεία της και τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε στα σημερινά χάλια.

Σήμερα...ούτε φωνή, ούτε ακρόαση...

Κάπως έτσι προκύπτουν οι συναινέσεις, οι συγκαλύψεις και η...Ατιμωρησία.

- Τον Νοέμβρη του 2010 οι ευρωπαίοι "εταίροι" μας είχαν συζητήσει και αποφασίσει (εκοφίν) την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου των 110 δις. Απέμεινε η σχετική απόφαση του συμβουλίου κορυφής.

Από τότε μέχρι σήμερα μεσολάβησαν τρία (3) συμβούλια. Ένα τον Δεκέμβρη 2010, και δύο (έκτακτο, τακτικό) τον Μάρτη 2011.

Οι ευρωπαίοι "εταίροι" μας...επιμηκύνουν τον χρόνο λήψης της απόφασης και... τους σχετικούς εκβιασμούς για συνεχείς λήψεις μέτρων.

Αυτοί αποδεικνύεται πως εκβιάζουν...εμείς;;

- Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2011 εμφάνισαν...τρύπα. Στο τετράμηνο η κατάσταση επιδεινώθηκε.

Στην αρχή, λοιπόν, οι διαρροές από το Οικονομικών μιλούσαν για την "αναγκαιότητα" λήψης πρόσθετων μέτρων μέσα στο 2011, ύψους...τριών (3) δις ευρώ. Στη συνέχεια τα...τρία (!!) έγιναν τέσσερα...έγιναν πέντε...έγιναν έξη!!!

Η ευκολία με την οποία οι γκουρού του Οικονομικών διαρρέουν αριθμούς για την "προετοιμασία" των ιθαγενών και η εξ ίσου μεγάλη ευκολία με την οποία οι γκουρού της "δημοσιογραφίας" προωθούν τις διαρροές...αποδεικνύει την ανευθυνότητα-ανικανότητα των πρώτων και τη διαπλοκή των δεύτερων.

- Το μήνυμα που μας στέλνουν οι εγχώριοι και ξένοι νεοφιλελεύθεροι είναι σαφές: πουλήστε τις δημόσιες επιχειρήσεις....

τις μεν ζημιογόνες για να απαλλάξουν τον προϋπ/σμό από τα ελλείμματα, τις δε

Μαύρες αλήθειες παραμελημένες.

Συντάχθηκε απο τον/την Γιάννης Aeras

κερδοφόρες για να "φέρουν" παράδες στον προϋ/σμό, από τον οποίο θα εισπράξουν οι...δανειστές μας!!

Ετσι, λοιπόν, μέσα σε λίγα χρόνια θα μας μείνουν τα...βρακιά...ο πατριωτισμός και η...ωριμότητα για την μακακία που κάναμε!!

Ασε που όταν έρθει η ώρα της περιπόθητης "ανάπτυξης", θα την κάνουμε με τον αραμπά, τα κεριά και τις...ερινύες!!

Φανταστείτε τη Χώρα μας χωρίς...ιδιοκτησία!! Με ελάχιστα εφόδια να ...επανεκινήσει. Με μισά νοσοκομεία, ΑΕΙ και ΤΕΙ, με δήμους χωρίς δυνατότητες.

Με ΔΕΗ σε σμίκρυνση, χωρίς ελληνικό ΟΤΕ, με αεροδρόμια γερμανικά κλπ.

Αν συνεχίσουν έτσι οι κυβερνώντες, φοβάμαι πως το Μνημόνιο θα αποδειχτεί...

...αγγελούδι!!

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΡΑΚΙ

{jcomments on}