

Η Δανία της Ινδίας

Συντάχθηκε απο τον/την Yiannis Aeras
Τετάρτη, 05 Οκτώβριος 2011 20:52



Αίσθηση δημιούργησε η δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου ότι «δεν είμαστε Ινδία, ούτε θα γίνουμε Ινδία». Αφού δεν γίναμε Δανία, τώρα δεν θα γίνουμε ούτε Ινδία αλλά εσείς καλού-κακού ξεκινήστε αμέσως τα μαθήματα Κάμα Σούτρα γιατί μας πάνε γαμιώντας· να το ευχαριστηθούμε τουλάχιστον.

Τη δήλωση περί Ινδίας, ο Γιώργος Παπανδρέου φέρεται να την έκανε κατά τη συνάντησή του με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από την Κεντρική Μακεδονία, οι οποίοι σίγουρα δεν είναι Ινδοί, γιατί, αν ήταν Ινδοί, θα είχαν και λιγη τσίπα και θα είχαν παραιτηθεί. Ο Γιώργος Παπανδρέου είπε ότι δεν θα γίνουμε Ινδία επειδή η Τρόικα -και καλά- πιέζει να μειωθούν οι κατώτατοι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα· αν δεν το καταλάβατε, με το δημόσιο καθαρίσανε. «Όχι» τους λέει ο Παπανδρέου, «θα περάσετε πάνω από το πτώμα μου» – έχει καταλάβει πως είναι πτώμα.

Τώρα, ο Γιώργος Παπανδρέου θα υπερασπιστεί την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – ας τον ενημερώσει κάποιος πως στην πράξη έχει καταργηθεί ήδη. Έχουν καταργηθεί τα πάντα – σε λίγο θα καταργηθούν και τα συννορά μας. Όσο πληθαίνουν οι φωνές που αποκαλούν ευθέως τον Γιώργο Παπανδρέου «προδότη» -και όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται το πώς «έστησε» τη χρεοκοπία της χώρας-, τόσο θα πληθαίνουν και οι «ηρωικές» δηλώσεις του. Βέβαια, την κρίσιμη ώρα, δεν θα του φανούν καθόλου χρήσιμες οι δηλώσεις. Βέβαια, τον Γιώργο Παπανδρέου θα τον συνέφερε να γίνουμε Ινδία, με την προϋπόθεση οι δικές μας ιερές αγελάδες να είναι οι Παπανδρέου – αυτός είναι ο μόνος τρόπος να την βγάλει καθαρή.

Από την άλλη, είναι περίεργη αυτή η διαχρονική εμμονή των Ελλήνων πολιτικών για το τι πρέπει να γίνει ή να μη γίνει η Ελλάδα. Τη μία θα γίνουμε Ευρώπη, μετά Ιρλανδία, την άλλη πιάνουμε το σουηδικό μοντέλο, την παράλλη θα γίνουμε η Δανία του Νότου και τώρα δεν θα γίνουμε Ινδία – ό,τι να 'ναι. Πάντως, είναι προσβλητικό για την Ινδία να λέει ο πρωθυπουργός μιας χώρας «δεν θα γίνουμε Ινδία» – άλλο αν οι σοφοί πολιτικοί της Ινδίας τον έχουν γραμμένο στ' αρχίδια τους.

Ευέλικτος ο Γιώργος Παπανδρέου. Από κει που θα έκανε την Ελλάδα Δανία του Νότου -στις αυτοκτονίες την έκανε-, τώρα ξεκαθαρίζει πως δεν θα γίνουμε Ινδία. Στείλαμε το ευρώ στο διάολο, καιρός είναι να στείλουμε και τη ρουπία. Να καταστρέψουμε και το διαστημικό πρόγραμμα της Ινδίας· ναι, η Ινδία έχει διαστημικό πρόγραμμα – βέβαια, κι εμείς έχουμε

Η Δανία της Ινδίας

Συντάχθηκε απο τον/την Γιάννης Αερας
Τετάρτη, 05 Οκτώβριος 2011 20:52

έναν πρωθυπουργό που ζει μόνιμα στο διάστημα. Και τον ψήφισαν 3 εκατομμύρια Αρειανοί.

Το πρόβλημα για τον Γιώργο Παπανδρέου είναι πως δηλώνει ότι δεν θα γίνουμε Ινδία σε μια εποχή που όλοι οι πρωθυπουργοί του πλανήτη δηλώνουν «δεν θα γίνουμε Ελλάδα».

Εμείς γίναμε Ελλάδα – τελικά, τα καταφέραμε.

ΠΗΓΗ Π [ΙΤΣΙΡΙΚΟΣ](#)