

Η μόνη διέξοδος για τον κ. Λουκά Παπαδήμο και τους 50 αιθεροβάμονες υπουργούς του

Συντάχθηκε απο τον/την Yiannis Aeras
Παρασκευή, 06 Ιανουάριος 2012 12:33



«Για μένα κόκκινη γραμμή είναι η σωτηρία της χώρας και η διασφάλιση ενός ασφαλούς μέλλοντος για τους πολίτες της...», έγραφε το βράδυ της Πέμπτης το πρωθυπουργικό twitter. Σας υπενθυμίζω ότι ο πρωθυπουργός της χώρας ονομάζεται Λουκάς Παπαδήμος. Ένας καλός Σαμαρείτης ο οποίος στα 64 του χρόνια, μετά από μακρά θητεία σε πιστωτικά ιδρύματα ανά τον πλανήτη αποφάσισε να σώσει τη χώρα του από τον οικονομικό όλεθρο.

Την ίδια μέρα η ΔΕΗ προχωρούσε σε αύξηση 15% του ρεύματος ενώ στη δημοσιογραφική πιάτσα η μπόχα από την πώληση των 4 Airbus, με λεφτά της Proton Bank, ερχόταν να αναμιχθεί με τις αναθυμιάσεις της πίσω πόρτας του κ. Ψυχάρη.

Οι συμπολίτες του κου Παπαδήμου κατέθεταν κατά χιλιάδες τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους και ο εκπρόσωπος της Τρόικας ανακοίνωνε ότι η δόση του Δεκεμβρίου του 2011 θα δοθεί τον Μάρτιο του 2012, με πολλές προϋποθέσεις.

Αυτό από μόνο του αρκεί για να σκεφθεί κάποιος, ότι κάτι πολύ μεγάλο και πολύ βρώμικο βρίσκεται, εδώ και δύο χρόνια, σε πλήρη εξέλιξη. Κανείς δεν ξεχνά τους χυδαίους εκβιασμούς που έχουν προηγηθεί για να πάρουμε «έγκαιρα» τις δόσεις.

Ο υπουργός Κουτρουμάνης μετά τις επικουρικές συντάξεις ικανοποιούσε την καταπιεσμένη βουκολική λιμπιντό του με το πάθος για τη μείωση του κατώτατου μισθού, ενώ ανάμεσα στα κρίσιμα πρωθυπουργικά ραντεβού ξεχώριζε εκείνο με την Επίτροπο Αλιείας Μαρία Δαμανάκη, η οποία εμφανώς ανανεωμένη και με ευρωπαϊκό αέρα στα μαλλιά της θα μπορούσε να είναι ιδανικό εξώφυλλο για το «Celebrity» του Φεβρουαρίου.

Στη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου εκλεκτοί κύριοι όπως οι Ρέππας-Βορίδης διαφώνησαν, παρόντος του εθνοσωτήρος, για το άνοιγμα του επαγγέλματος των φορτηγατζήδων.

Λίγο πιο κει ο Ιταλός πρωθυπουργός Μόντι θα εγκατέλειπε αιφνιδιαστικά τη Ρώμη για τις Βρυξέλλες, ενώ θα έβλεπε τη Μέρκελ την προσεχή Τετάρτη, δύο μέρες μετά τη συνάντησή της τελευταίας με τον Σαρκοζί.

Η Γερμανίδα καγκελάρια είναι η μοναδική, από τους άμεσα εμπλεκόμενους με την Ελλάδα Ευρωπαίους ηγέτες, που δεν παρακολουθεί ο Λουκάς στο twitter. Ενδιαφέρον!

Ο κ. Παπαδήμος παρότι τραπεζίτης, δεν έχει άποψη για τα σκατά του τραπεζικού

Η μόνη διέξοδος για τον κ. Λουκά Παπαδήμο και τους 50 αιθεροβάμονες υπουργούς του

Συντάχθηκε απο τον/την Yiannis Aeras
Παρασκευή, 06 Ιανουάριος 2012 12:33

υποκόσμου που βγαίνουν καθημερινά στον αφρό.

Ο πρώην τραπεζίτης που θέλει να σώσει την Ελλάδα αδιαφορεί για τη διαφθορά στον κυριότερο οικονομικό γρανάζι, τις τράπεζες της χώρας του.

Εκτός κι αν η μοναδική του αποστολή είναι να σώσει «βαρυποινίτες» τραπεζίτες και τις τράπεζές τους παρέα με τον Γεωργίου της Στατιστικής Υπηρεσίας και τον Χριστοδούλου του Οργανισμού Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους.

Εκτός κι αν ο απώτερος στόχος του είναι να μοιρασθούν «σωστά» τα πετρέλαια και ο ορυκτός πλούτος της χώρας, εξαιτίας του οποίου μεθοδεύθηκε δεκαετίες τώρα η διόγκωση του χρέους μας.

Μόνο που ο κος Παπαδήμος άργησε δύο χρόνια.

Τώρα πια κανείς από μας δεν πρόκειται να χάψει το παραμύθι της σωτηρίας.

Ο Παπαδήμος και οι 50 αιθεροβάμονες υπουργοί του όταν συνειδητοποιήσουν ότι βρίσκονται παγιδευμένοι στη κορυφή των Δίδυμων Πύργων και η μόνη τους διαφυγή είναι η «οδός» που διάλεξε ο άνδρας της φωτογραφίας θα είναι πολύ αργά για τους ίδιους...

Από την Ιόλη Πιερίδη

[ΠΗΓΗ](#)