



Είναι να μη σε πιάνει απελπισία; Πριν λίγες ώρες και μετά από απίστευτες καταστάσεις που μεσολάβησαν, ορίστηκε πρωθυπουργός ένας εκ των αιτίων της σημερινής κατάντιας, για να... μας σώσει! Ο Λουκάς Παπαδήμος, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που σέβεται τον εαυτό της, θα είχε δικαστεί και φυλακιστεί για οικονομικά εγκλήματα. Και εξηγούμαι: την παραποίηση των στατιστικών που οδήγησαν την Ελλάδα στην ευρωζώνη. Μιλάμε για ΕΓΚΛΗΜΑ, όπως άλλωστε αποδεικνύουν και οι εξελίξεις. Φυσικά, ο άνθρωπος αυτός αντί να τιμωρηθεί, επιβραβεύτηκε. Και πολύ πριν οριστεί πρωθυπουργός σε έναν τόπο που συνεχίζει να οδεύει προς το γκρεμό, επιβραβεύτηκε με αξιώματα στο διεθνές τραπεζικό αλλά και στο γραφειοκρατικό στερέωμα της ΕΕ. Άξιος ο άνθρωπος των τραπεζών, ο τύπος που έβαλε την ευρωζώνη ολόκληρη σε περιπέτειες, λέει υποκριτικά το σύστημα.

Και μας τον έκανε πάσα, για να μας αποτελειώσει. Από εκεί και πέρα: μιας και, για απροσδιόριστο διάστημα, θα πρέπει να υποστούμε τον άνθρωπο αυτόν, ας ρίξουμε μια ματιά στα δεδομένα. Πρώτον: δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι ορθόδοξος. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ότι είναι ευαγγελικός. Δεν είναι δουλειά κανενός να υποδεικνύει στον κ. Παπαδήμο, τον άμισθο σύμβουλο του Γιώργου Παπανδρέου και σε οποιονδήποτε άλλον, ποιο δόγμα θα ακολουθεί.

Εξάλλου, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά του. Όμως, επειδή θα ασκήσει εξουσία, ΟΦΕΙΛΕΙ δημόσια να διευκρινίσει (εμείς οι ορθόδοξοι το λέμε «ομολογία») τη θρησκευτική του πίστη. Δικαιούμαστε να γνωρίζουμε ποιος μας κυβερνά και ποιες είναι οι απόψεις και η κοσμοθεωρία του.

Κοσμοθεωρία... παγκοσμιοποίησης!

Όσον αφορά στην τελευταία, φοβόμαστε ότι θα σας απογοητεύσουμε. Από τη διαδρομή του άνευ δημοκρατικής νομιμοποίησης νέου ΔΟΤΟΥ πρωθυπουργού, ενός ανθρώπου με κοσμοπολιτική λογική και νοοτροπία, προκύπτουν πράγματα και θαύματα, που παραπέμπουν σε διευθυντήρια του διεθνούς χρηματοπιστωτικού κατεστημένου.

Κάτω από την καθωσπρέπει εικόνα ενός «ήπιου» και «μετριοπαθούς» τραπεζίτη & τεχνοκράτη, κρύβεται μια σχέση εξάρτησης με αυτό που πολλοί αποκαλούν «διεθνή διευθυντήρια», αλλά και το γραφειοκρατικό κατεστημένο της ΕΕ.

Ο κ. Παπαδήμος, είναι αυτό που λέμε, «άνθρωπος των αγορών». Και ουχί της ελληνικής πιάτσας. Έχει διατελέσει μέλος της γνωστής για το ρόλο της Trilateral Commission, υπό τον David Rockefeller. Η παραπάνω οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1973, αποτελεί ένα άτυπο όργανο που σκοπό του έχει την βελτίωση της «συνεργασίας» μεταξύ «ηγετών» του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή την προώθηση των αρχών της παγκοσμιοποίησης, σε έναν κόσμο με πολλές αλληλεξαρτήσεις.

Όπως διαβάσαμε στην ιστοσελίδα της Trilateral Commission, όταν κάποια μέλη της αναλαμβάνουν δημόσιο πόστο, παραιτούνται, ώστε να μη δίδεται η εντύπωση διαπλοκής. Στην ιδρυτική διακήρυξη της προαναφερόμενης Επιτροπής, διαβάζουμε ότι «η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση αποτελεί γεγονός στο σύγχρονο κόσμο. Υπερβαίνει και επηρεάζει τα εθνικά συστήματα...

Αν και είναι σημαντικό να αναπτύξουμε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών του κόσμου, την Ιαπωνία, τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, υπό το πρίσμα του μεγάλου βάρους τους στην παγκόσμια οικονομία και των συμπαγών μεταξύ τους σχέσεων τους, αναλαμβάνουμε μια ειδική ευθύνη για να αναπτύξουμε αποτελεσματική συνεργασία, για τα συμφέροντα εκείνων αλλά και των υπολοίπων στον κόσμο».

Από τα σχολεία της «ελίτ»...

Φυσικά, ο «πράσινος» Λουκάς Παπαδήμος, αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών. Σπούδασε Φυσική στο MIT των ΗΠΑ, από όπου αποφοίτησε το 1970, έκανε μεταπτυχιακά στην Ηλεκτρολογική Μηχανική και αργότερα ανακηρύχθηκε διδάκτωρ Οικονομικών.

Το 1980 εργάστηκε ως οικονομικός εμπειρογνώμων στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και επέστρεψε στην Ελλάδα αναλαμβάνοντας οικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο 1985 – 1993, με την αλλαγή κυβέρνησης το 1990, να μην τον «επηρεάζει».

Το ΠΑΣΟΚ, επιστρέφοντας, τον αναβάθμισε, διορίζοντάς τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τον επόμενο χρόνο διοικητή, θέση στην οποία παρέμεινε ως το 2002. Όταν όλα έδειχναν ότι το ΠΑΣΟΚ πνέει τα λοίσθια και αφού είχε προηγηθεί το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου (η μεγαλύτερη ανακατανομή εισοδήματος υπέρ των εχόντων και εις βάρος των φτωχών) και η ένταξη της χώρας μας μέσω των Greek statistics, προωθήθηκε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θέση από την οποία αποχώρησε το 2010.

Τα υπόλοιπα στο βιογραφικό του, ολοκληρώνουν το καθ' όλα καθεστωτικό & συστημικό προφίλ του Λουκά Παπαδήμου: έχει διατελέσει μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος, αλλά και Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Επιτροπής των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Από το 1988 είναι καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ από το 2006, είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Καμία σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα

Πρωθυπουργός ο άνθρωπος των παραπονημένων στατιστικώ ν

Συντάχθηκε απο τον/την Yiannis Aeras
Κυριακή, 13 Νοέμβριος 2011 08:14

Πόση αντίληψη των δεινών που υφίσταται η μέση ελληνική οικογένεια, μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος; Θέλετε την άποψή μου; ΚΑΜΙΑ.

Αντίθετα, ο ομιλών τη γερμανική κ. Παπαδήμος, ο οποίος μάλλον δεν έχει ακούσει ότι στα ολοήμερα σχολεία της χώρας, κάποια παιδιά δεν έχουν το μεσημέρι να φάνε, είναι εν μέρει εμπνευστής και θιασώτης της πολιτικής που οδήγησε τον τόπο μέχρι εδώ.

Επίσης, στη χώρα όπου στη φυλακή οδηγούνται μόνο όσοι δεν έχουν να πληρώσουν τις κλήσεις της Τροχαίας, ο κ. Παπαδήμος δεν απολογήθηκε ποτέ για το ρόλο του στην παρουσίαση πλασματικών στοιχείων εκ μέρους της Ελλάδας στην ΕΕ, προκειμένου η χώρα μας να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ.

Και όχι μόνο, αλλά αναλαμβάνει πλέον και τα ηνία της χώρας μας! Και οι παράδοξες επιλογές εκ μέρους της άρχουσας πολιτικής τάξης της χώρας μας, συνεχίζονται, με πολλούς, να βάζουν δυστυχώς πλάτη σε αυτό το θέατρο του παραλόγου.

Νίκος Χιδироγλου
[ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ](#)