

Συντάχθηκε απο τον/την Yiannis Aeras
Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2011 09:43



Μπορεί να είναι Ανώνυμοι αλλά η δράση τους κάθε άλλο παρά απαρατήρητη περνά και έχει γίνει πλέον πονοκέφαλος των κυβερνήσεων και των μυστικών υπηρεσιών, που βλέπουν τα χτυπήματά τους να πληθαίνουν επικίνδυνα. Σε πλήρη ετοιμότητα, η διεθνής ομάδα των «χακτιβιστών» (χάκερ και ακτιβιστές συνάμα) του κυβερνοχώρου γνωστή ως Anonymus, εγκαινίασε τον Νοέμβριο με μια πυρετώδη δράση στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη.

Την περασμένη Κυριακή βγήκαν εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες κυβερνητικοί ιστότοποι της ισραηλινής κυβέρνησης, περιλαμβανομένων της Μοσάντ και των μυστικών υπηρεσιών Σιν Μπέιτ, 48 μόλις ώρες μετά την ανάρτηση βίντεο των Anonymus που απειλούσε το Ισραήλ με επιθέσεις αν συνεχίσει να εμποδίζει την άφιξη βοήθειας στη Γάζα.

Την ίδια περίπου στιγμή στο Μεξικό οι Anonymus ανάγκασαν το πανίσχυρο καρτέλ ναρκωτικών των Zetas να απελευθερώσει ένα μέλος τους που είχε απαγάγει έπειτα από την απειλή ότι θα αποκάλυπταν ονόματα και διευθύνσεις αστυνομικών, δημοσιογράφων και πολιτικών που συνεργάζονται με το καρτέλ.

Την περασμένη Τετάρτη με νέο βίντεό τους απείλησαν να μπλοκάρουν τον ιστότοπο των Αδελφών Μουσουλμάνου της Αιγύπτου, τους οποίους καταγγέλλουν ότι υπονομεύουν την επανάσταση που έφερε το τέλος της εποχής Μουμπάρακ.

Μία μέρα νωρίτερα, ομάδα με το όνομά τους ανέλαβε την ευθύνη για το μπλοκάρισμα της ιστοσελίδας του ΠΑΣΟΚ, διαμαρτυρόμενη για τις πολιτικές της κυβέρνησης.

Κανείς δεν ξέρει ποιοι ακριβώς βρίσκονται πίσω από αυτό το κίνημα που πρωτοεμφανίστηκε το 2003 και υιοθέτησε ως σύμβολό του τη διάσημη πλέον μάσκα του Γκάι Φοκς (του μαχητή που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον βασιλιά της Αγγλίας το 1606), την οποία εμπνεύστηκαν οι Άλαν Μουρ και Ντέιβιντ Λόιντ ως προσωπίο για τον αναρχικό ήρωά τους στο κόμικς V for Vendetta. Σύνθημά τους «Είμαστε Ανώνυμοι. Είμαστε Λεγεώνα. Δεν συγχωρούμε. Δεν ξεχνάμε. Να μας περιμένετε».

Ενώ μέχρι πρόσφατα επικεντρώνονταν στην απόσπαση απόρρητων αρχείων κυβερνήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων, από το 2008 -με το ξέσπασμα της κρίσης- έχουν ριζοπαστικοποιήσει τη δράση τους μετέχοντας με τα δικά τους μέσα στο οικουμενικό κίνημα που αναδύεται κατά των τραπεζών, των διεθνών οικονομικών οργανισμών και των

Συντάχθηκε από τον/την Yiannis Aeras
Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2011 09:43

κυβερνήσεων που τους υπηρετούν.

Σήμερα είναι πλέον μια διεθνής ομάδα χακτιβιστών που καλούν σε πολιτική ανυπακοή. Σε βίντεο-μανιφέστο τους όρισαν την 15 Ιουνίου ως την ημέρα έναρξης ενός «Σχεδίου» δράσης για την αλλαγή καλώντας τους ονειροπόλους και όσους δεν ανέχονται πια την αδικία και απληστία του συστήματος να συστρατευτούν. «Η αντίσταση άρχισε. Κηρύσσουμε τον πόλεμο στο σύστημα».

Γι' αυτό και τους συναντάμε παντού και η μάσκα τους ξεχωρίζει σε κάθε διαδήλωση στον κόσμο. Από την Τυνησία και την Αίγυπτο κατά των δικτατόρων ή τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που αγνοούν τη βούληση των πολιτών τους για την οποία ανάρτησαν ως τη Συρία, σε ιστότοπους της κυβέρνησης Ασαντ μηνύματα για τους 2.316 νεκρούς της καταστολής της εξέγερσης. Ή την Ελλάδα, όπου σε βίντεό τους της 4ης Ιουλίου μιλούν για το πείραμα των «οικονομικών του Ράιχ» που δοκιμάζεται στη χώρα μας.

Και βεβαίως στις ΗΠΑ όπου έθεσαν στο στόχαστρό τους τους διεθνείς οικονομικούς θεσμούς, την κυβέρνηση και τη Γουόλ Στριτ. Ήταν άλλωστε από τους πρώτους που κάλεσαν στις 17 Σεπτεμβρίου στην κινητοποίηση που κατέληξε να μεταμορφωθεί στο δυναμικό κίνημα Καταλάβετε τη Γουόλ Στριτ.

Κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες έχουν αποδυθεί σε πραγματική μάχη για να τους εντοπίσουν και έχουν συλλάβει δεκάδες πολίτες σε Ισπανία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Τουρκία, ΗΠΑ ή Αυστραλία φερόμενα ως μέλη των Anonymous. Το FBI τρομοκρατημένο από τη δράση τους ανήγαγε την πρακτική να προκαλούν DdoS (άρνηση υπηρεσίας από υπερφόρτωση με ταυτόχρονη είσοδο πολλών χρηστών) σε κακούργημα, που επισείει έως και δέκα χρόνια φυλακή.

Οι Anonymous δεν έχουν επίσημη ιεραρχία, εκπροσώπους, συγκεκριμένη οργανωτική δομή. Και αυτό μπορεί να είναι η δύναμή τους, αλλά ίσως αναδειχθεί και σε αδυναμία τους. Καθένας μπορεί να οικειοποιείται την «ετικέτα» τους για μια προσωπική δράση τους, όπως έγινε στην Ισπανία από ακροδεξιούς. Συχνά δημιουργείται σύγχυση για τους στόχους τους, όπως έγινε όταν διαδόθηκε ότι οργάνωναν επίθεση κατά του Facebook στις 5 Νοεμβρίου ή όταν διαφωνούν μεταξύ τους για μια δράση, όπως έγινε με την επίθεση στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης στις 10 Οκτωβρίου.

Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που ίσως μπουκ στον πειρασμό να τους εκμεταλλευτούν. Μεγάλο μέρος των πληροφοριών για την πρόσφατη «επιχείρηση καρτέλ» στο Μεξικό προήλθε από τον Μπάρετ Μπράουν, που εμφανίζεται συχνά ως ένα από τα «πρόσωπα» των Anonymous. Κάποιοι αμφισβητούν πολλά στοιχεία αυτής της επιχείρησης και τον κατηγορούν ότι ήθελε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μίντια και να προωθήσει έτσι ένα βιβλίο του, που κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα σχετικά με την εμπειρία του με τους Anonymous.

Συντάχθηκε απο τον/την Γιάννης Aeras
Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2011 09:43

Της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΝΤΖΟΥ

Το είδαμε [ΕΔΩ](#)