

Δεν σκέφτομαι , γι' αυτό υπάρχω...

Συντάχθηκε απο τον/την Yiannis Aeras
Τρίτη, 11 Οκτώβριος 2011 11:30



Ο μικρός μου γιος είναι 8 μηνών. Κάθεται στο παρκάκι του, με την πιπίλα του στο στόμα , παίζει με τα παιχνίδια του, βγάζει κάτι υπέροχους ήχους και όταν τα καταφέρνει και σηκώνεται όρθιος με κοιτάζει περήφανος. Τον κοιτάζω και εγώ και του γελάω. Δε γίνεται να μην γελάσω σε αυτό το υπέροχο προσωπάκι. Την ίδια ώρα όμως σκέφτομαι ότι τα φρούτα μου τελείωσαν, για αύριο δεν θα έχω να του δώσω φρουτόκρεμα. Πηγαίνω στην κουζίνα και κοιτάζω τι εναλλακτικές έχω. Η φαρίν λακτέ έχει τελειώσει, ίσως να μου φτάνει η κρέμα με τα δημητριακά. Πλέον δεν γελάω. Το έχω χάσει.

Σκέφτομαι ότι σήμερα μας έκοψαν το τηλέφωνο. Δεν με απασχολεί που δεν έχω τηλέφωνο, όσοι αγαπώ είναι μέσα σε αυτό το σπίτι. Κάτι θα γίνει , θα βρεθεί τρόπος, θα πληρωθεί ο λογαριασμός και σε λίγες μέρες θα έχουμε και πάλι τηλέφωνο. Σαν αστραπή περνά από το νου μου η σκέψη της δουλειάς. Δε ξέρω πόσα βιογραφικά έχω δώσει. Δεν με νοιάζει τι δουλειά θα κάνω. Ότι να ναι. Αρκεί να βγαινουν λιγα έξτρα χρήματα για το σπίτι. Απάντηση δεν έχω από κανέναν.

Μπαίνει ο άντρας μου στο σπίτι. Με φιλάει αλλά τον νοιώθω σκυθρωπό. *"Τι έχεις τον ρωτάω"*. *"Δε μας πλήρωσαν σήμερα μου απαντά"*

Είπαν ότι σε 10 μέρες θα μας έχουν δώσει τα χρήματα.

Και στο μεταξύ σκέφτομαι. *"Τι γίνεται;"* Τρέχω σαν τη τρελή στην κουζίνα. Να δω τι προμήθειες υπάρχουν. ΝΑ μην λειψει κάτι στα παιδιά. Αυτή είναι η έγνοια μου. Δεν προλαβαίνω να κάνω καταμέτρηση στα ντουλάπια, μπαίνει σαν σίφουνας ο μεγάλος μου γιος , είναι 3,5 ετών, μόλις έχει γυρίσει από τον παιδικό.

"Μαμά"

"φωνάζει ενθουσιασμένος, "κρίτα τη ζωγραφιά μου".

Το πρόσωπο του λάμπει. Δε μπορώ να μην του χαμογελάσω. Ξεκινά με όλο του τον ενθουσιασμό να μου αφηγείται πως τα πέρασε... και μιλάει, και γελάει και γελάω κι εγώ μαζί του και

δεν σκέφτομαι...

Δεν σκέφτομαι , γι' αυτό υπάρχω...

Συντάχθηκε απο τον/την Γιannis Aeras

Τρίτη, 11 Οκτώβριος 2011 11:30

ΔΕΝ

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ

ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

~~Αυτά που λέω είναι μόνο για εμένα... Δεν σκέφτομαι γι' αυτό υπάρχω... Δεν σκέφτομαι γι' αυτό υπάρχω... Δεν σκέφτομαι γι' αυτό υπάρχω...~~